


[ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ](#)
[ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ](#)
[ΑΓΓΕΛΙΕΣ](#)
[KLASSENBUCH](#)
[MONTAGS](#)
[ΑΠΩΕΙΣ](#)

Ούριος άνεμος έφερε τους καθηγητές στο σχολείο

Με ούριο άνεμο υιοθετήσαμε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Με καταπληκτικό καιρό, με ανέλιστα μεγάλη συμμετοχή γέμισε όλος ο χώρος της αυλής, που είχε ειδικά διαμορφωθεί για την γιορτή. Αποδείχθηκε εξαιρετικά καλή ιδέα να γίνει η εκδήλωση σε υπαίθριο χώρο, έξω από την Aula. Αλλιώς τα 400 (!) και πλέον άτομα που ήρθαν δεν χωρούσαν μέσα σε κανένα κλειστό χώρο.

Ταξιδεύουμε διατηρούμε μία διαδρομή για άλλους πενήντα χρόνια για άλλους μικρότερη. Η στήλη αυτή πρωτολειτούργησε το 1968 και εφέτος συμπληρώνει 50 χρόνια "ζωής". Υπήρξαν απόφοιτοι που την ζήτησαν από την πρώτη ημέρα της. Υπήρξαν καθηγητές και καθηγήτριες που θυμήθηκαν πως μετακομίσαμε από τα σπίτια της Μετσόβου στη γλιόη του Μαρουσιού.

Οι Γερμανοί που μας έκαναν την τιμή να έρθουν από την πατρίδα τους εδώ για την εκδήλωση ήσαν πολλοί. Η έκπληξη ήταν ότι ήρθαν καθηγητές και απόφοιτοι που είχαν να εμφανιστούν πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλη χαρά έδωσε η παρουσία της Ελένης Τερζάκη, της γυμνάστριας, που ήταν στη Σχολή από το 1962, από τα χρόνια της Μετσόβου, έζησε τις νέες εγκαταστάσεις από την πρώτη τους ημέρα έως και το 2000 που συνταξιοδοτήθηκε. Πολλές μαθήτριές της, που την είδαν με έκπληξη μετά από τόσα χρόνια, κάνουν σαν μοιρά και η αλήθεια είναι ότι η ίδια δεν έχει αλλάξει καθόλου.



Πριν όμως μπούμε στις λεπτομέρειες οφείλουμε να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους και κυρίως σε όσες και όσους συμμετείχαν ενεργά και συνέβαλαν στην επιτυχημένη εκδήλωση του Σαββάτου: η Αγγελική Κανελλακοπούλου επαγγελματίας και αυτήν τη φορά, η Ελένη Καραμηνιά και η Ζωή Βασιλείου, που κουβάλησαν όλο το φορτίο και την ευθύνη της προετοιμασίας για μήνες, ο Πέτρος Πετρακοπούλος, που ανέλαβε το στήσιμο του σκηνικού και τον συντονισμό της ροής, η Βανέσσα Μαυροειδή που προσέταξε και εκτέλεσε την παρουσίαση των ερωτήσεων στους καθηγητές, η Μαρία Θεοχαροπούλου που συντόνισε τις μαθήτριες του Λυκείου, την Κωνσταντίνα Σμυρλιού και την Αθανασία Παπαγεωργίου, οι οποίες επιμελήθηκαν το video με την ιστορία του σχολείου, η Χαρούλα Αντωνοπούλου, η Πένυ Αγγελή, η Λίτσα Σοϊμπερτ, που φοροεθάρηκε η επικοινωνία και την οργάνωση, η Marianne Danner που είχε την ευθύνη της μουσικής επί σκηνής, ο Ludger Lorenz, που συντόνισε τα ηχητικά μαζί με τον φωτογράφο, ο Ζήσης Γκέρτσος και ο Βασίλης Καραγεωργίου, το Philadelphia, που οργάνωσε το μανταλάκι catering, το Vorstand και η Διευθύντρια Annette Brunke-Kullik που ακάλυψαν όλα και όλους.

Οι επιστάτες, ο Νίκος Γαλανόπουλος, ο Αλέκος Πανταζής, ο Klaus Bolda, ο Franz Schweiger, που ήρθαν, έδωσαν και πήραν χαρά από τους πρώην μαθητές, που τους αγαπούσαν πίο πολύ και από τους καθηγητές τους. Μόνον ο Μήτσος Μαργαρίτης έλειπε.

Ο Dietrich Foss, Διευθυντής της Σχολής ήταν ο "επικεφαλής" των Γερμανών και δεν έκρυβε τη χαρά και τη συγκίνησή του από την στιγμή που ξαναείδε το σχολείο. Δίπλα του εξίσου συγκινημένος ο Νίκος Βασιλείου, πατέρας της Ζωής και μαζί με αυτούς ο Klaus Hubse και ο Στέλιος Παπακίτρου που εφέτος αποχωρήτησε τη Σχολή βρέθηκαν μαζί επάνω στη σκηνή. Βεβαίως ο Αλέξανδρος Έσαρος ο Γιάννης Μυλωνάς και η Ρέα Αργυριάδου-Μολονά, η Petra Roehner που έφυγε πέρυσι, η Gabriele Patsioroulou από τα πρώτα χρόνια του Μαρουσιού, αλλά και Αγγελική Παρασκευαοπούλου.

Ας τους αναφέρουμε όμως όλους και όλες, που είτε ταξίδεψαν, είτε ζουν μόνιμα εδώ, είτε διδάσκουν ακόμη στη Σχολή και είναι οι: Christa Bachmann, Christian Bolduan, Jutta Triantafyllidis, Veronica Droste Limbrecht, Barbel Tzolakis, Joachim Droszold, Petra Helling, Irene Vasos, Axel Horn, Heinrich Voss, Ηλιοφώτιστη Jeikner, Mareile Wißmann, Εύα Καρντάση, Annett Wittich, Iris Kaufmann, Antje Koegel-Neubert, Κατερίνα Κουκουλιόου, Wolf-Rüdiger Kuschel, Eberhardt Limbrecht, Ellen Muff, Ingrid Naifliotou, Beate Nölle, Ελένη Νούσια, Αγγελική Παρασκευαοπούλου, Helga Rogalas, Eckhard Schweizer, Friedrich Spoerl, Χρήστος Σταυράκος.

Την επόμενη ημέρα μετά το ξενόγει που κράτησε μέγρη σχεδόν τις 2 τα 5ημεράματα έγινε ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον Πέτρο Πετρακοπούλο και την Αίη Αντζάκα, που πρέπει να την ευχαριστήσουμε για την ευγενική της προσφορά.

Προσάνος δεν εξαντλείται η εκδήλωση με το τεύχος αυτό. Θα έχουμε φωτογραφίες, θα έχουμε video, θα έχουμε ρεπορτάζ. **Περισσότερα...**

Ευχαριστούμε ...



DEUTSCHE SCHULE ATHEN
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ