


[ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ](#)
[ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ](#)
[ΑΓΓΕΛΙΕΣ](#)
[KLASSENBUCH](#)
[MONTAGS](#)
[ΑΠΩΘΕΙΣ](#)

Πρόκειται για το πιο σημαντικό μήνυμα προς όλους μας και είναι αυτό του Αποστόλου Τσαούσης, μαθητή της Σχολής και μάλιστα μέχρι πριν λίγα χρόνια που τραυματίστηκε τον Ιούνιο του 2003. Θεωρούμε βέβαια ότι διέλα στο μήνυμά του δεν χωρά καμία άλλη είδηση στο σημερινό montags, και προτείνουμε σε όλους όσοι μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια του Αποστόλου με τον τρόπο που ο ίδιος υποδεικνύει να το κάνουν άμεσα.

Αγαπητά μέλη του συλλόγου αποφοίτων,

Κάποιοι από εσάς ίσως γνωρίζουν την ιστορία μου, οι περισσότεροι όμως μάλλον όχι. Επιδρώστε μου λοιπόν να σας συστηθώ.

Ονομάζομαι Απόστολος Τσαούσης. Τον Ιούνιο του 2003 η μοίρα μου επιφύλαξε ένα άσχημο παιχνίδι. Σε ηλικία τότε 16 ετών, μαθητής της Β' Λυκείου στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, βίωσα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, όταν μερικές μέρες πριν την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων σε μια βουτιά που επιχειρήσα στην παραλία της Βουλίας, προσέκρουσα με το κεφάλι στον πυθμένα της θάλασσας, με αποτέλεσμα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης να αποκτήσω τετραπληγία (αναπηρία σε ποσοστό 90%), δηλαδή να χάσω πλέον την πλήρη κινητικότητα των κάτω άκρων μου, καθώς και να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό η κινητικότητα των άνω άκρων μου.

Το ατύχημα αυτό μπορεί να μου στερήσει πολλά πράγματα, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να σταθεί ικανό στο να περιορίσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μου.

Μετά από μια μακρά περίοδο, όπου χρειάστηκε να αφιερώσω αρκετό χρόνο, ώστε να επικεντρωθώ κυρίως στην αποκατάστασή μου, καθώς και να προσαρμόσω την ζωή μου στα νέα δεδομένα, μαθαίνοντας πλέον να ζω υπό αυτές τις νέες συνθήκες, άρχισα πλέον έναν συνεχή και ατέρμονα αγώνα, προκειμένου να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου και να διασφαλίσω ένα όσο το δυνατόν καλύτερο μέλλον.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας, κατάφερα να εισαχθώ στην σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία αυτή τη στιγμή είμαι τελειόφοιτος, έχοντας μ.δ. 8,89, απομείνοντας μόνο η υποβολή της διπλωματικής μου τα τέλη Σεπτεμβρίου, για να πάρω και τυπικά το πτυχίο μου.

Παράλληλα όμως με τις σπουδές μου αποφάσισα να υποβάλλω τον εαυτό μου σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Το 2010 ήρθα αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο μου φόβο, το υψό στοιχείο. Ως εκ τούτου, θέλοντας να ξεπεράσω τις όποιες φοβίες μου είχε αφήσει το νερό και η θάλασσα μετά το ατύχημα μου (σ.σ. είχα πνιγεί κιόλας εκείνη την μέρα) και θέλοντας να «τεστάρω», αν θα μπορούσα καν να κολυμπήσω δεδομένης της αναπηρίας μου, ξεκίνησα αυτό το ταξίδι για εμένα εγχείρημα, να δοκιμάσω να κολυμπήσω. Αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος ήταν όχι μόνο να υπερκεράσω όποια δυσάρεστη εμπειρία μου είχε αφήσει το νερό, αλλά να συνδυάσω την κολύμβηση με μια μορφή άσκησης και ενδυνάμωσης.

Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Κάτι που ξεκίνησε αρχικά ως μια δοκιμή των ορίων μου, κατέληξε στην συνέχεια σε ένα απρόσμενο και άκρως συναρπαστικό ταξίδι. Βλέποντας μέσα από την κολύμβηση πως κάθε μέρα γινόμουν πιο δυνατός, επέλεξα να δοκιμάσω την τέχνη μου και στο διεγνωστικό κομμάτι. Έτσι, μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερα να κερδίσω την έναρξη μου στην Εθνική Ομάδα Κολύμβησης ΑμεΑ το 2013 και να κερδίσω μεταξύ άλλων την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης το 2013 στο Μόντρεαλ του Καναδά, καθώς και δύο δεξ θέσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Αιντχόφεν της Ολλανδίας το 2014.

Πριν λίγες μέρες, στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ, που διεξήχθη στην Αθήνα, πέτυχα την επίτευξη των ορίων για την συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που θα γίνει στην πόλη του Μεξικού το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 6 Οκτωβρίου.

Φέτος όμως, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας, η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ αδυνατεί να καλύψει το κόστος του ταξιδιού, όχι μόνο του συνοδού και του προπονητή μου, αλλά ακόμα και το δικό μου. Η οικογένεια μου, αν και πάσα χρόνια έχει αφιερώσει ανδιστοελώς όλη της ζωή προκειμένου να μπορώ εγώ να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι, παρά τον όλων αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν προκύψει μετά το ατύχημα μου, δυστυχώς δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα αυτού του δαπανηρού ταξιδιού.

Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω, αν θα μπορούσε κάποιος/α από εσάς είτε να προσθήσει αυτή την επιστολή, είτε να μου προτείνει μια επιχείρηση, στην οποία θα μπορούσα να απευθυνθώ, ώστε εφόσον εκείνη αξιολογήσει ότι η προσπάθεια που κάνω είναι σημαντική, να με βοηθήσει να φτάσω ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην εκπλήρωση της συμμετοχής μου σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια από πλευράς σας θα ήταν υπερπολύτιμη για εμένα και θα την εκτιμούσα ιδιαίτερα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Απόστολος Τσαούσης

Ευχαριστούμε ...

