



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

KLASSENBUCH

Ευχαριστούμε ...

Συγκίνησε ο Νίκος Θέμελης

Σπουδαία ανταπόκριση είχε το μικρό αφιέρωμά μας στο Νίκο Θέμελη. Πολλοί συγκινήθηκαν με τη θύμηση του Νίκου. Πολλοί γέλασαν με τα "ανεκδότα" από την τάξη. Να πούμε ότι η **ηλεκτρονική έκδοση του ΒΗΜΑτος** το αναδημοσίευσε με μια πολύ ωραία φωτογραφία του Νίκου που θα τους την "κλέψουμε".

Η **Λίδη Τουφεζή-Καρύδη** θυμήθηκε μία συγκίνηση που έκανε στο σπίτι της δύο χρόνια πριν από τον θάνατο του Νίκου. Ήταν 21 Ιουνίου, θερινό ημιστάσιο και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Μουσικής ζήτησε από το Νίκο Αθηναίο να παίξει στο πιάνο σε όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες. Ο Νίκος Θέμελης ήρθε. Ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένος, αλλά ήθελε να έχει αυτήν την επαφή με την τάξη του, ίσως διασβαινόνταν ότι θα ήταν και η τελευταία. Είχε "εξασανστεί" για πολλά χρόνια λόγω της ενσωρότησής του με την πολιτική. Όμως η τάξη του, η τάξη του '64 ήταν πάντα δίπλα του και εκείνος την "κουβαλούσε" συνεχώς μαζί του.

Ο **Κώστας Μεσκούρης** έστειλε από την Γερμανία ένα μήνυμα και μία καταπληκτική φωτογραφία ντοκουμέντο από την μαθητική παρέλαση της 24.3.1964 και την υποσημείωση: "*Είμαι ο σηματοφόρος και η κοπέλα ακριβώς πίσω μου είναι η Λάτση Λιποβάτς - αλλά ονόματι δημοτικού δεν μου είναι γνωστά αν και θυμάμαι τα άτομα!*".



Τώρα όσον αφορά την φωτογραφία που δημοσιεύσαμε από την εκδρομή ο Κώστας Μεσκούρης μας έγραψε:

Hallo zusammen, als "1964er" habe ich mich sehr über das im letzten Rundbrief wiedergegebene Bild gefreut! Ich komme sehr gern der Aufforderung nach, nach unedukamte Mitschneller zu identifizieren, indem ich meinen Freund Nikos Christou und mich selbst (Kostas Meskouris) auf der beiliegenden Kopie hervorhebe. Ich möchte Ihnen übrigens zu dem sehr gelungenen Mitteilungsblatt gratulieren und mich für dessen Zusendung bestens bedanken! In diesem Sinne, mit besten Wünschen und Grüßen aus Aachen, Kostas Meskouris



Η Τέτα Παπαδάκη έκανε, όπως πάντα, την απαραίτητη έρευνα, σκύλισε τα χαρτιά της και διασταύρωσε τις πληροφορίες με αυτά που θυμόταν από εκείνα τα χρόνια και έστειλε τις επισημάνσεις της:

Διακρίνονται στο δεξιό μέρος της φωτογραφίας μαθητές της τάξης του '64. Πίσω από τον Χρ. Βασιλόπουλο στο κέντρο, οι Ελένη Γιοτασίτου, Λένα Μαρίκα και Ρίκα Δολιόγλου. Στην σειρά πίσω από τα τρία αυτά κορίτσια είναι, από κέντρο και προς δεξιά, οι: Χριστίνα Λυμπερή, Μαρία Μεσκορνίτου, Φωτεινή Αθριανοπούλου, Νίκος Θέμελης, Μαίρη Ρέλλα και Ίσκις Σπανόλας. Μπροστά από αυτούς είναι οι δυο μαθήτριες της τάξης του '65, Ελεάνα Λοίη και Κάτια Φωτεινοπούλου. Στην άκρη δεξιά η κ. Καίτη Παπαδάκη.

Αριστερά από τον Χρ. Βασιλόπουλο είναι, από την τάξη του '65, ο Άρης Αναργύρου και άλλες τέσσερις μαθήτριες: Μαίρη Γρηγοριάδου, Μαρία Χατζαπούλου, Μυρτά Κοωνταντινίδου και Έλλη Μαζέα, καθώς και ο Γεώργιος Δημητράκος και ο γιος του Στάυρος. Αριστερά πίσω από τον Γ. Δημητράκο διακρίνονται ο Κώστας Μεσκούρης και ο Νίκος Χρήστου (από το τμήμα α του '64).

Στο υπόλοιπο αριστερό μέρος της φωτογραφίας είναι προφανώς μέλη των τάξεων του '66 και του '65. Παρακαλώ και εγώ, αν κάποιος άλλος βλέπει τον εαυτό του, ή και άλλους που δεν έχουμε αναγνωρίσει, ας μας το πει.