



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

KLASSENBUCH

MONTAGS

ΑΠΟΦΕΙΣ

Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι. Πάνε ήδη επτά montags που είμαστε μαντρινέοι. Εκμεταλλευόμαστε όμως την ευκαιρία και συνεχίζουμε να ψάχνουμε. Ψάχνουμε παλιές ιστορίες από τα χρόνια της Αρχαϊκής και όχι μόνον. Αρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες της εποχής εκείνης αλλά και τα παιδιά τους, είτε πήγαν στην Γερμανική είτε όχι. Είναι οι άνθρωποι που θυμούνται τα γεγονότα και πολλές φορές είναι οι μόνοι που μπορούν να μας ξεκαθαρίσουν θέματα συνωνυμίων, τα οποία θα μας οδηγούσαν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Wir bleiben weiterhin zu Hause. Es sind schon sieben Montags an denen wir „eingeschlossen“ sind. Aber wir nutzen die Gelegenheit und suchen weiter nach alten Geschichten aus den Jahren der Anachoriststraße und nicht nur. Helfer bei unseren Bemühungen sind Schüler aus dieser Zeit und deren Kinder, egal ob sie auf die Deutsche Schule gingen oder nicht. Es sind die Menschen, die sich an Ereignisse erinnern, und oft können nur sie synonyme Themen klären, die uns sonst zu falschen Schlussfolgerungen führen würden.

Θα αναφερθούμε για άλλη μία φορά στην σημασία των Εκπροσώπων Έτους, των μαθητών που γνωρίζουν τα της τάξης τους αλλά καιμιά φορά και των διπλωμάτων τάξεων. Ως τέτοιους είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο τεύχος τον Βασίλη Μαυρίδη και τον Φωκίωνα Φωτιάδη-Νεγροπούλη. Ήρθε και η σειρά της Ροδούλας Κουμάρη-Σταθάκη, διακεκριμένοι απόφοιτοι που κρατήσανε επαφές με πολλούς συμμαθητές και συμμαθήτριές τους. Η Ροδούλα ήταν συμμαθήτρια της Βασιλικής Δημητριάδου, που γάσμε τα Χριστούγεννα του 2014. Η Βασιλική είχε παίξει κομβικό ρόλο στην ιδέα της μονοδικής εκκίνησης βραδιάς των Αποσπαιτών του Πολέμου το 2013, έχοντας σταθεί μία επιστολή στον Σύλλογο Αποσπαιτών τον Οκτώβριο του 2012.

Wir werden noch einmal auf die Bedeutung der Schülervertreter der jeweiligen Klassen hinweisen, die Tatsachen über ihre Klasse kennen, aber manchmal auch über die Parallelklasse Bescheid wissen. In der vorherigen Ausgabe erwähnten wir Vassilis Mavridis und Fokionas Fotiadis-Negropoulos. Rodoula Koumari-Stathaki ist heute an der Reihe, hervorragende Absolventin, die mit vielen ihrer Klassenkameraden in Kontakt blieb. Rodoula war eine Klassenkameradin von Beatrice Dimitriadou, die uns leider Weihnachten 2014 verlassen hat. Beatrice hatte eine wichtige Rolle bei der Realisierung der Idee eines Treffens der Absolventen der Kriegsjahre, jenes einzigartigen Abends im Jahr 2013. Sie hatte sich dies bezüglich im Oktober 2012 mit einem Brief an den Alumni-Verein gewandt.

Η Βασιλική είχε φύγει το 1942 με το τελευταίο τρένο πριν κλείσουν τα σύνορα και βρέθηκε στην Ελβετία. Εκεί συναντήθηκε πρώτα με την συμμαθήτριά της την Ροδούλα Κουμάρη-Σταθάκη. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, η Ροδούλα παντρεύτηκε με μία άλλη απόφοιτο, λίγο μικρότερη της, την Αιμιλία Μαρσάν ξεκινώντας μία επιχείρηση μελισσοκομίας. Έπει, η Βασιλική έφερε την Ροδούλα, η Ροδούλα έφερε τον Αργύριο Φορτούνα και την Έφη Τουλούστα και πρόσφατα μας έφερε την Αιμιλία Μαρσάν. Η Αιμιλία ήταν αδελφή του Πολύβιου Μαρσάν, που μένει από το site μας έγινε γνωστός σε εμάς από την βιογραφία της ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, που τόσο όμοια γάθηκε στα Δεκεμβριανά. Εντοπίσαμε τις κόρες της Αιμιλίας, και η Ελένη Γούστη-Σταμπόγλη μας έστειλε ένα βιογραφικό και δύο φωτογραφίες της μαμάς, που δημοσιεύουμε σήμερα.

Beatrice war 1942 mit dem letzten Zug vor Grenzschließung abgereist und befand sich in der Schweiz. Dort traf sie später ihre Klassenkameradin Rodoula Koumari-Stathaki. Als sie nach Griechenland zurückkehrten, arbeitete Rodoula mit einer anderen, etwas jüngeren Absolventin zusammen, Emilia Marsan und eröffnete mit ihr ein Imkereigeschäft. Also Beatrice brachte uns Rodoula. Rodoula brachte uns Argiris Fortounas und Evi Toulousta und schließlich Emilia Marsan. Emilia war die Schwester von Polyvios Marsan, die uns durch unsere Website aus der Biografie der Schauspielerin Eleni Papadaki bekannt wurde, die bei den Unruhen im Dezember 1944/45 leider umkam. Wir haben die Töchter von Emilia ausfindig gemacht, und Eleni Gusti-Stampogli hat uns einen Lebenslauf und zwei Fotos der Mutter geschickt, die wir heute veröffentlichen.

Κουβέντα στην κουβέντα με την Ροδούλα φάσαμε και στην οικογένεια von Lindermayer, η οποία πήγατε πίσω στον Anton Lindermayer, γιαντρά του Βασίλια Όθωνα και, ω του θαύματος, διαπιστώσαμε ότι ήταν προ-προπάππος της Αλίκης Πάνου, αποφοίτου του 1972. Η Αλίκη μας έγραψε για το montags και το site μας ένα καταπληκτικό κείμενο με την ιστορία της οικογένειας. Η Αλίκη είναι κόρη του Θεμιστοκλή Πάνου και της Γιάννας Ζάννου, αποφοίτων των χρόνων του Πολέμου.

Gespräche mit Rodoula führten uns auf die Familie von Lindermayer, und zwar auf Anton Lindermayer, den Arzt von König Otto. Dieser war der Urgroßvater von Aiki Panou, Absolventin von 1972. Aiki schrieb für das „montags“-Blatt und für unsere Website einen wundervollen Text über Ihre Familiengeschichte. Aiki ist die Tochter von Themistoklis Panos und Gianna Zannou, beide Absolventen während der Kriegsjahre.

Θα υποστηρίξουμε και την ιδέα της Σοφίκας Ελευθεροδάκη "**Γράψε Μπαρτίες**". Είναι η καλύτερη ευκαιρία τις ημέρες αυτές. *Wir unterstützen auch die Idee von Sofika Eleftheroudaki „Schreib, du kannst es“. Das ist die beste Gelegenheit in diesen Tagen.*

Αλίκη Πάνου: Από τους Μπενιζέλους και τους Lindermayer έως σήμερα

Η Αλίκη Πάνου, απόφοιτος του 1972, επιχειρεί μία καταγραφή της πορείας της οικογένειάς της, που ξεκινά από τα την οικογένεια των Μπενιζέλων τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, περνάει στα χρόνια του Όθωνα συγγενεύοντας με τον στρατιωτικό γιαντρά του Όθωνα Anton Lindermayer, περνάει μέσα από τις οικογένειες **Χρηστομάνου** και **Στρατηγόπουλου** στις οικογένειες **Ζάννου** και **Πάνου**. Το κείμενο είναι μοναδικό και αποκαλύπτει όλη την διαδρομή που περνάει μέσα και από την **Γερμανική Σχολή** από τις πρώτες ημέρες ίδρύσής της:

Προκόπης Μπενιζέλος (1782 – 1850) από την πολύ παλιά αθηναϊκή οικογένεια των Μπενιζέλων, την οικογένεια της Αγ. Φιλοθέης. Από το 1818 αναφέρεται μαζί με άλλους ως δημογέροντας, το 1821 είναι μαζί με άλλους δύο οι τελευταίοι δημογέροντες της Αθήνας από τον Σπύρο τον Τούρκον. Φιλικίστηκε και βασανίστηκε από τους Τούρκους, συμμετείχε σε αρκετές μάχες για την ανακατάληψη της Αθήνας τον Απρίλιο του 1821.

Παντρεύτηκε κάποια Bastianne και απέκτησαν τέσσερις κόρες και δύο γιους μεταξύ των οποίων και:

1) Την **Αρτίμηδα Μπενιζέλου**, που παντρεύτηκε τον Γεώργιο Γενναίο: επτά παιδιά, εκ των οποίων ο **Ιωάννης Γενναίος**, επανειλημμένος πρόεδρος και αριστάμμος στο Λονδίνο, ίδρυσε την Γενναίου βιβλιοθήκη.

Άλλα παιδιά της Α. Μπενιζέλου και του Γ. Γενναίου : ο Αναστάσιος ήταν Κοιμητής της Ιστορίας στο παν/μιο Αθηνών, ανώτατος, και ο Παναγιώτης, βοτανολόγος, συγγραφέας βοτανικών έργων, επικεφαλής του Βοτανικού Κήπου στην Κύπρο και αργότερα οργανωτής και επικεφαλής του Βοτανικού Κήπου των Αθηνών.

Άλλα παιδιά της Α. Μπενιζέλου και του Γ. Γενναίου ήταν οι 2 μεγαλύτερες κόρες, η Ελπίδα και η Κλεονίκη. Γοητρός και γλύπτρια αντίστοιχα. Ζούσαν από νεαρή ηλικία στην Ρόμη ανύπαντρα και πέθαναν σε μεγάλη ηλικία. Τις επισκεπτόταν συχνά ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος.

2) Την **Αθηνά Μπενιζέλου**, γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη όταν η μητέρα της διέμενε ένα διάστημα εκεί για να ζητήσει χάρη από τον Σουλτάνο για τον άνδρα της. Η Αθηνά παντρεύτηκε κάποιον Σούτσο

3) Την **Αργέλικα Μπενιζέλου** που παντρεύτηκε τον **Anton Lindermayer** (1808-1868), στρατιωτικό γιαντρά που ήρθε με τον Όθωνα από την Βαυαρία.

Μου έχουν και πως διακρίνεται στο έργο του **Peter von Hess** "**Η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα**".

>> περισσότερα

Η επιστολή της Βασιλικής Δημητριάδου



Ήδη από το γραμματόσημο καταλάβαμε ότι κάτι παλιό θα συνέβαινε. **Δείτε την επιστολή...**

Ματαρίας Δημητριάδου (42) (1923-2014)



Η Βασιλική Δημητριάδου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1923 και πήγε στη Γερμανική Σχολή το 1936 από όπου αποφοίτησε το 1942. Συμμαθήτρες και συμμαθητές της ήταν η Έφη Στασινοπούλου (Πουλοπούτα), ο Αργύριος Φορτούνας, η Ροδούλα Κουμάρη (Σταθάκη), ο Αντώνιος Κιτσικίης, η Λένα Γκαλιάνη, η Μόνικα Πέν, η Νίκη Κεραλά (Γουλιανόρη), η Δήμητρα Καρβαλά κ.α.

Κατά τα σχολικά της χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και την ορειβασία.

Μετά τη Σχολή σπούδασε Ψυχολογία στη Γενεύη και ακολούθως παντρεύτηκε τον Ελβετό παιδαγωγό τον F.J.Begert. Από το 1954 έως το 1988 εργάστηκε ως ψυχολόγος στο Διεθνές Παθολογικό Χωριό **Pestalozzi** στο Trogen της Ελβετίας, που φιλοξενούσε αρχικά ορφανά παιδιά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: παιδιά από την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία, την Αυστρία, την Γερμανία και την Ελλάδα. Από το 1960 φιλοξένησε παιδιά από το Θιβέτ, την Κορέα, το Βιετνάμ, την Παλαιστίνη κ.α. Κάθε εθνικότητα είχε δικό της ξεχωριστό σπίτι όπου μεγάλωναν 16 έως 18 παιδιά μαζί με τους δασκάλους τους σε μία οικογενειακή ατμόσφαιρα και ανάμεσα τους ο Αργύριος Σπροντούρης από τα τελευταία και ο Χρήστος, ο αδελφός ο αδελφός της **Κωνέλης**, το ένα από τα δύο ελληνικά σπτικά για δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε, σε δεύτερο γάμο, τον Ανδρέα Γανάρη, γνωστό στο ελληνικό κοινό από τις καλλιτεχνικές του βιβλιοδοσίες.

Μαζί με τη συμμαθήτριά της Ροδούλα Κουμάρη (Σταθάκη) ίδρυσαν, αρχικά στην Ελβετία και μετά στο Γαλαξίδι, το σωματείο "**Δελφίνα**" για παιδιά με νοητική υστέρηση.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2014, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έφυγε ήσυχά στο σπίτι της σε ηλικία 91 ετών...

Ροδούλα και Βασιλική στην ΕΡΤ3...

Ο Αργύριος Σπροντούρης στη Σχολή...

Ροδούλα Σταθάκη-Κουμάρη (42) (1925-2021)



Η Ροδούλα Κουμάρη γεννήθηκε στην Κρήση στις 10 Φεβρουαρίου του 1925 και φοίτησε στη Σχολή πριν από τον Πόλεμο. Σπούδασε Γερμανική Φιλολογία και από το 1946 προσέφερε τις υπηρεσίες της ως Εβελόντρια Δελφών Νοσοκόμος του Ε.Ε.Σ. Το 1952 αποφοίτησε από τη Σχολή Γραμματέων στη Βέρνη στην Ελβετία και το 1953 εγγράφηκε στο Ίνστιτούτο Μελισσοκομίας στη Γεωργική Σχολή στο Μαρούσι.

Μεταξύ 1955 και 1957 εργάστηκε στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως και από το 1957 έως το 1959 στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ενώ μεταξύ 1960-1962 ήταν ιδιαίτερα γραμματέας της Λαογραφίας Αργελικής Χατζημιχάλη.

Το 1962 φοίτησε στη Σχολή Ξενογών στην Αθήνα και έως το 1988 έκανε ξενεγήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Από το 1981 μέχρι σήμερα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου

Ρεβήνης, όπου ανέλαβε την τακτοποίηση των συλλογών του, ενώ από το 1974 μέχρι σήμερα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου. Το 2000 μετά την αναδιοργάνωση του κτηρίου του μουσείου ήταν υπεύθυνη της επανόρθωσης των Ναυτικών και Ιστορικών συλλογών.

Έχει μεγάλη και πολυετή δραστηριότητα ως λαογράφος έχοντας δώσει επί σειρά ετών πολλές διαλέξεις στη Χ.Ε.Ν. Αθηνών με θέματα σχετικά με την Νεοελληνική Χαροτεχνία, αλλά και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Γερμανίας σχετικά με λαογραφικά θέματα.

>> περισσότερα

Ευχαριστούμε ...





(*) αν δεν είχε φύγει από την Σχολή θα αποφοίτούσε το 1944

Η Αιμιλία Μαραν γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1927 στην Αθήνα. Υπήρξε ένα ατίθασο κορίτσι, που της άρεσε το ποδήλατο, το τρέξιμο, τα μεκάνο και να κάνει παρέα με αγόρια.

Πήγε σχολείο στη Γερμανική Σχολή, από την οποία κρίτησε ένα τολάντο στην οργάνωση, μία πειθαρχία αλλά και την απόδοση της γερμανικής λογιτεχνίας και μουσικής.

Ο πόλεμος την ανάγκασε να αφήσει το σχολείο αυτό και αποφοίτησε από τη Σχολή Μακρή.

Μετά τον πόλεμο πέρασε ένα χρόνο στην Ελβετία παρακολουθώντας μαθήματα παιδαγωγικής. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα εργάστηκε για ένα διάστημα στην Εθνική Πινυκοθήκη, ως βοηθός του διευθυντή της Μαρίνου Καλλιγά ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία αντιπροσωπειών του πατέρα της Γεώργιου Μαραν (Marchand-Vorres).

Είχε πάθος με τη φύση, υπήρξε ορειβάτρια, ιστιοπλόος, και μία από τις πρώτες πέντε ναυτοδούχους που

ορκίστηκαν μετά την Κατοχή. Υπήρξε ελαιοπαράγωγός, μελισσοκόμος (παρακολούθησε μαθήματα με τη φίλη της Ροδόλα Σπαθάκι, και ξεκίνησαν οδικά τους μελισσις στο Μάτι μαζί με την Ελένη Καμπά της οικογενείας των οينوπαράγωγών), και παθιασμένη κηπουρός.

Το 1962 παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Γούστη με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, την Ελένη και την Ειρήνη.

Κράτησε ενεργό ρόλο στη διοίκηση της ΜΑΡΒΟ, μέχρι και τη συνταξιοδότηση του συζύγου της.

Λάτρευε να ταξιδεύει και εντύχησε να γυρίσει την Ελλάδα και τον κόσμο.

>> περισσότερα

Ο Πολύβιος Μαραν, βιογράφος της Ελένης Παπαδάκη

Ο Πολύβιος Μαραν δεν είχε φοιτήσει στην Σχολή. Ήταν αδελφός της Αιμιλίας Μαραν-Γούστη, αποφοίτου του 1944 και τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές, αφού ήταν βιογράφος της Ελένης Παπαδάκη, της ηθοποιού, που τόσο οδικά σκοτώθηκε κατά την διάρκεια των Δεκεμβριανών. Ο Πολύβιος Μαραν έφυγε από την ζωή πριν από 17 χρόνια, τον Απρίλιο του 2003.

Δείτε το άρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή στις 3.4.2003...

>> περισσότερα

Solardach Deutsche Schule Athen

Ο Στέφανος Μίτσαντ θυμάται: εγκατάσταση Φοτοβολταϊκών στην στέγη της Γερμανικής Σχολής. Το έργο είχε εγκαινιαστεί το 2004 από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα. *Δείτε και την σχετική ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί στην σελίδα της προεβίας...*

Μένουμε σπίτι με γερμανικές ταινίες από το KinderDocs online

Η Δήμητρα Κουζή, απόφοιτος του 1989, μας ενημερώνει για τις δράσεις του KinderDocs. Μαζί της είναι και η Δαρεία Ζαζυρέ, επίσης απόφοιτος, γραφίστρια, γεννημένη στην Μόσχα, που έχει ένα graphic design studio:

Αγαπητά μας μέλη, συναποφοίτοι σας προτείνουμε μια νέα διδακτορατική και εκπαιδευτική πρόταση ουσίας!

Το KinderDocs online (και με γερμανικές ταινίες!) για το σπίτι.

Το KinderDocs, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους που διοργανώνει η ex DSA Δήμητρα Κουζή, από το 2016 στα Μουσεία Μπενάκη στην Αθήνα και στο MOMus Μουσείο Σύγχρονης Τεχνης στη Θεσσαλονίκη, δεδομένης της νέας κατάστασης ξεκίνησε και τις online προβολές του. Είναι κάτι που οι θεατές του, το ζητούσαν από καιρό και είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο.

Αυτή την στιγμή έχουμε ήδη ανεβάσει 16 βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ευρώπη, κατάλληλα για ενήλικα κοινό και παιδιά/νέους. Όλες οι ταινίες έχουν ηλκιακή σήμανση και είναι διαθέσιμες on demand στο Vimeo με ένα μικρό αντίτιμο (για streaming από 24-72 ώρες). Τις ερχόμενες εβδομάδες η προσφορά θα εμπλουτιστεί με νέες ταινίες από τα τέσσερα χρόνια του φεστιβάλ. Αυτή την στιγμή στα Γερμανικά υπάρχει το Berlin Rebel High School για μαθητές από 12+.

Όλες οι ταινίες έχουν ελληνικούς υπότιτλους.

>> περισσότερα

Σοφικά Ελευθεροδράκη: "Γράψε Μπορείς"

Από την Σοφικά Ελευθεροδράκη λάβαμε ένα μήνυμα που θα λέγαμε ότι μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Άλλωστε η προσπάθεια που κάνουμε μέσω του site μας αυτό αποδεικνύει:

Ηθικά να σας ενημερώσω ξανά για την ενέργεια του «Ελευθεροδράκη», που λέγεται «Γράψε, Μπορείς!».

Προτείνουμε σε όλους να γράψουν τις αναμνήσεις τους - τις δικές τους, της οικογένειας, γονιών, επιχορήγησης... Πιστεύω ότι φεύγοντας οι άνθρωποι, χάνονται και οι μνήμες τους, ιδιαίτερα τότε που τα παιδιά δεν μεγαλώνουν τόσο με τους παππούδες και γιαγιάδες όπως παλιά, ο χρόνος είναι λιγότερος, η τεχνολογία έχει πάρει το πάνω χέρι, φωτογραφίζουμε με το κινητό φωτογραφίες που δεν βλέπουμε ποτέ... κλπ. Και... ποιος καλύτερος αναμνήσεις από αυτές του σχολείου...; Έχω κάποιες σκέψεις επ' αυτού και ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε από κοντά.

>> περισσότερα

Δείτε τις αγγελίες για προσφορά εργασίας

Δείτε τις αγγελίες στην ενότητα **"Ανακοινώσεις / Προσφέρουν Εργασία..."**

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο **Αεονίδας Παρέλλης**, απόφοιτος της DSA (2002) με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική (Universität Wien) και εξειδικευση στην Διδασκαλία (Παιδαγωγική Σχολή ΑΣΠΑΙΤΕ), προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών της DSA (τάξεις 7-12) στα εξής αντικείμενα:

Μαθηματικά
Φυσική
Πληροφορική

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη χρήση της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας και ορολογίας.

Δεδομένης της έκτακτης συνθήκης, τα μαθήματα πραγματοποιούνται και online, με προτίμηση στη χρήση (και εκμάθηση) της διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η DSA.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 6978901678, email: leoperellis@gmail.com

>> περισσότερα

Δείτε τις αγγελίες για προσφορά εργασίας

Δείτε τις αγγελίες στην ενότητα **"Ανακοινώσεις / Προσφέρουν Εργασία..."**

Από τον Αντόνη Παπαϊκονόμου (Απόφοιτο '94) λάβαμε:

ΔΙΔΑΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΕΣΩ SKYPE):

Απόφοιτος της DSA με πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Φυσική (Dip.rer.nat.) (όλες οι σπουδές στη Γερμανία) και εμπειρία στη διδακτορική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την έρευνα στον τομέα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (Σωματιδιακή και Πυρηνική Φυσική, Αστροφυσική) με πολυάριθμες ετεροαναφορές, προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου στους εξής τομείς:

- Φυσική (όλες οι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προετοιμασία για Abitur και πανελλήνιες)
- Μαθηματικά (όλες οι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προετοιμασία για Abitur και πανελλήνιες)
- Πληροφορική/Προγραμματισμός (B' και Γ' Λυκείου, προετοιμασία για πανελλήνιες)

- Πανεπιστημιακά μαθήματα (έξη ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων) σχετιζόμενα με Φυσική, Μαθηματικά και Προγραμματισμό π.χ. μηχανική (κλασική, σχετικιστική, κβαντική), θερμοδυναμική (εμπειρική, στατιστική, κβαντική), ηλεκτρολογία/ηλεκτροδυναμική (κλασική, κβαντική), φυσικοχημεία (κινητική, ηλεκτροχημεία, κβαντική), κβαντική μηχανική (μωριακή, ατομική, πυρηνική, σωματιδιακή φυσική), υψηλά μαθηματικά (ανάλυση, γραμμική άλγεβρα, απειροστικός λογισμός) ανάλυση δεδομένων (Fortran '77/'90, C/C++, Linux, ROOT, νευρωνικά δίκτυα)

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν στα Ελληνικά, στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά. Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού ολιγόμελων γκρουπ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: 6975589846, email: adonios@web.de, Skype: [paraikonou.adonios](https://www.skype.com/en/contacts/people/paraikonou/adonios)

>> περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες επειδή οι αγγελίες είναι πλέον πολλές και δεν μπορούν να εμφανίζονται στο montags για μεγάλο χρονικό διάστημα αποφασίσαμε ότι όταν μία αγγελία προβληθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες θα "μετακομίζεται" στην ενότητα "ΑΓΓΕΛΙΕΣ".

Liebe Freunde, die Anzeigen haben nun grossen Umfang angenommen. Aus diesem Grund beschlosen wir, die Anzeigen, die schon zweimal im montags- Blatt erschienen sind, in die Anzeigen- Rubrik (ΑΓΓΕΛΙΕΣ) zu verlegen.....